

Elim – jaarverslag over 2018

In 2018 konden we stil staan bij onze wortels, die teruggaan tot 1818 met de eerste dependance van de voorloper van het CMJ, Church's Ministry among the Jews.

In 1817 had men vanuit Londen op het Europese vasteland onderzocht waar een eerste dependance van het werk in Engeland opgestart zou kunnen worden. Dat werd Rotterdam. Minder dan 100 jaar later werden enkele panden aangekocht in de Tulpstraat om gedurende 25 jaar voor tweehonderdduizend Oost-Europese Joden te dienen als een pleisterplaats, de oase ELIM, voordat zij met de Holland Amerika lijn naar Ellis-eiland, New York de oceaan overstaken. Op de vriendendag, het Bijbelse Nieuwjaar hebben we dat op eenvoudige wijze gevierd.

Na de Nationale week van gebed zijn we om de twee weken doorgedaan met het gebedshuis. Met als jaarthema: "Heer, leert U ons bidden", bidden rondom het Onze Vader. Dat leidde vervolgens tot de momenten van wekelijkse verootmoediging op de maandagochtend. Het gebed voor Israël om de veertien dagen op de zaterdagochtenden wordt getrouw bezocht, evenals het gebed voor de stad Rotterdam en Schiedam op de woensdagochtenden.

In ELIM leren we de Bijbelse feesttijden en sabbatten te onderhouden. Uiteraard bereiden we deze feestelijke momenten voor. Zoals de Pesach viering (in 2018 op vrijdag 30 maart) en de rosh chodesh of nieuwe maand vieringen. Wanneer de nieuwe maan met een sabbatsavond samen viel dan hielden we in ELIM met elkaar ook een sabbatsmaaltijd. De sabbat is voor elke gelovige Jood en niet-Jood het teken van het eeuwige, het nieuwe verbond, lezen we in Exodus 31:16 en Jesaja 56. Met grote verzoending waren onze bestuursleden te gast bij Sh'muel Katz, rabbijn in een synagoge in Amsterdam. Nadien hebben we met elkaar geëvalueerd wat we zoal beleefd hebben en wat dat ons te zeggen heeft.

Op 1 mei konden we bij Pillar of Fire het werk van ELIM delen met de Israëlische ambassadeur in Nederland, dhr. Aviv Shir-On. Hoewel ELIM niet direct verbonden is met de activiteiten van Pillar of Fire, geeft dit wel aan dat we ons verwant weten met andere organisaties, die zich verbonden weten met Israël en zich inzetten voor de komst van Zijn Koninkrijk. Zo draagt Robert Berns maandelijks bij aan de parasja-lezing op [Radio Israël](#), één van de activiteiten van [Pillar of Fire](#). In 2018 zijn met enkele bestuursleden van [Ebenezer](#) verkennende gesprekken gevoerd wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. Hun bestuursamenstelling is in het najaar 2018 aanmerkelijk gewijzigd zodat zij nu een pas op de plaats maken. Daarnaast is er een gesprek geweest met het bestuur van [Hadderech](#) over o.a. het ter beschikking stellen van boeken op het internet. Enkele keren hebben we op uitnodiging een spreekbeurt verzorgd en [de geschiedenis van ELIM](#) toegelicht en wat we zoal doen en waarom. Uiteraard verzorgen we graag dit soort spreekbeurten over de voor ons relevante onderwerpen met betrekking tot Zijn Koninkrijk, zoals de moadiem/ Gods feesttijden, het Koninkrijk, de offers, parasja's/de opbouw van de Torah, etc.

Na de basiscursus Alef-Tav, Bijbels Hebreeuws leren lezen in het najaar zijn we verder gegaan met Hebreeuwse lees oefeningen rond een psalm en de namen van JHVH. In het najaar zijn we van start gegaan met het bespreken van de parasja-gedeelten aan de hand van Hebreeuwse

kernwoorden en de aanwezige chiasmische structuren. Gedurende de zomervakantie was er in het ELIM-leerhuis studie en bezinning op de actualisatie van de Bijbelse profetieën en het verstaan van Zijn tijden. Aan de hand van Romeinen 9: 4-5 hebben we bestudeerd wat het ons te zeggen heeft dat het allereerst aan de Israëlieten is: 1. De aanneming tot zonen en 2. De heerlijkheid en 3. De verbonden en 4. De wetgeving en 5. De eredienst en 6. De beloften en 7. De vaders en tenslotte 8. De Messias die, boven alles, God is, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.

We zijn blij dat we als daad van verootmoediging onder de vleugels van [Boete & Verzoening](#) enkele werkzaamheden op een joodse begraafplaats hebben mogen verrichten. Het Anne Frank boompje dat we op een benefietavond voor de stichting [Zikna](#) in ontvangst namen is in de gemeentelijke kwekerij vanwege de kastanjeziekte dood gegaan. Inmiddels is er door hen een nieuw boompje aangekocht en hebben we het overleg met de burgemeester en Joodse organisaties opgestart om een geschikte locatie hiervoor te vinden. Het kledingteam heeft onder leiding van Gretha Mooibroek zich weer zeer ingespannen om honderden dozen en grote kleding zakken goed uitgezocht en gesorteerd via [Nachamu Nachamu Ami](#) in Israel te krijgen. Financieel konden we ook bijdragen aan de kosten voor het transport van de scheepscontainers naar Israel. Voor het kledingwerk is er een afzonderlijk jaarverslag gemaakt dat op deze website terug te vinden is.

Het Kernteam kwam elke maand op een maandagavond bij elkaar om de plannen, initiatieven en gang van zaken met elkaar door te spreken en in gebed te brengen. Dit jaar hebben enkelen van het kernteam en sommigen onder de trouwe ELIM bezoekers met ziekten en zwakheden te maken gehad. Dat blijft een zaak van gebed.

De samenstelling van het ELIM-bestuur is wat gewijzigd. Chris van Driel is erbij gekomen en Wim van Duijvenbode heeft zijn bestuursverantwoordelijkheid na Jom haKippurim los kunnen laten. Het heeft enige tijd en een tiental gesprekken met diverse mensen geduurd maar we zijn net op sterkte gebleven. Dat is met name voor onze ANBI-status van belang. Bij alle ambities houdt de uitbreiding van het kernteam en van het bestuur onze aandacht en inzet.

In 2018 hebben we het 70 jarig bestaan van de staat Israel mee kunnen vieren, o.a. met een reis van Ebenezer en ontmoetingen met Nederlandse Olim en de Jewish Agency. Dit was nuttig om het netwerk in Israel te verkennen en als voorzitter van ELIM de band met Ebenezer te versterken. Kortom we kijken in dankbaarheid terug op een leerzaam jaar van opbouw en netwerken. (Voor het financiële jaarverslag zie hierna.)

- E - Eenheid (tussen Jood en niet-Jood in alle eenvoud, ootmoed)
- L - Leerhuis (Hebreeuws, profetieën, Bijbelse feesten – Leviticus 23 e.a.)
- I - In de bres staan (voorbeden en intercessie o.a. voor Israel, de stad Rotterdam)
- M - Moadim (nieuwe maandagen, Bijbelse feesten en de sabbatten volgend).