

**Jaarverslag stichting Hart voor Rotterdam – Elim Huis van Gebed, periode april 2019 – maart 2020.**

### **Sabbat en de Bijbelse feesten, de Moadim**

In de voorbereiding op de Seder van de Pesach hebben we een workshop voor het vieren van het Pascha gegeven en dat een maand later met Pesach Sheni herhaalt. Elke nieuwe maan(d) kwamen we met een aantal broeders en zusters bijeen om bij de vernieuwing van Zijn koningschap stil te staan. Met Shavuot – Pinksterfeest een sabbaton was er ontmoetingsmoment. Bijzonder was de beleving van grote Verzoendag – Jom Hakippoerim in Elim zelf, met een nieuwe Messiaanse handleiding over het werk van onze Hogepriester Melchizedek a.h.v. van de Hebreeën brief. Aan het Loofhuttenfeest en het feest van de Achtste dag hebben we aandacht besteed met een studie over vreugde. De feestcyclus van dit jaar hebben we met Purim afgerond.

### **Studie(s) en spreker(s) en spreekbeurten**

In het eerste half jaar hebben we op de 2<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> zondagmiddagen van de maand meerdere Psalmen in het Hebreeuws gelezen, bestudeerd en besproken. Enkele keren hebben teamleden in gemeenten de gelegenheid gehad te spreken over het verhaal en de boodschap van Elim Huis van Gebed.

### **Profetie**

Zomerstudies over de actualiteit van de profetieën en hoe die in onze tijd te verstaan, zodat je beter weet wat je kunt doen, zijn geen overbodige luxe maar meer en meer broodnodig.

### **Kledingsorteerwerk**

Het blijft verwonderlijk hoeveel kleding door de handen van de vrijwilligers in Elim heen gaat en via Nachamu Nahamu Ami naar Israël. We zijn dankbaar met een goede samenwerking en de vele handen die de dozen inladen. De kledingteams op dinsdag en woensdag zijn op volle sterkte, die op de donderdag kan versterking gebruiken.

**Plaatsing Anne Frank boom** op de hoek van het Weena-Lijnbaan, vóór het bombardement in het hart van Rotterdam de voormalige Joodse wijk. De voorbereidingen waren al eerder gestart maar hebben het hele jaar de aandacht gevraagd. Meerdere malen hebben we het overleg met de adviescommissie Gedenktekens en vertegenwoordigers van de orthodox Joodse gemeenschap, de liberale Joden, Loods24 – Joods kindermonument, st. NadeOorlog en st. de Onderduikersorgelzolder, de Breepleinkerk en het Voorgangersoverleg Rotterdam gevoerd. Waarbij de locatie aan de Stieltjes en die aan het Breeplein na de gesprekken zijn afgevallen. Afstemming met de adviescommissie Gedenktekens en Stadsbeheer over locatie heeft plaats gehad. Op donderdag 26 maart 2020 zou de onthulling van boom en de kunstzinnige boombeschermer door de burgemeester AbouTaleb plaatsvinden. Voorafgaand zou een symposium gehouden worden in de orthodoxe synagoge met als thema de geschiedenis van Joods Rotterdam en Joods Nederland. Door uitbraak van het Coronavirus hebben we moeten besluiten deze bijeenkomsten naar de maand oktober te verplaatsen, de maand van de geschiedenis. We hebben het initiatief daartoe in handen gelegd van de adviescommissie Gedenktekens, zodat de burgemeester de gastheer kan zijn en iedere belangstellende welkom is.

### **Gebedsgroepen en verootmoediging**

De maandagochtend bestemden we voor verootmoedigingsgebed, onze weekopening zeg maar. Daarnaast waren er momenten van gezamenlijk vasten voor o.a. de bijeenkomst in de Ridderzaal met het symposium over Antisemitisme, het Vredespaleis met het boekje over de legitimiteit van het land Israël en de Internationale Jeruzalem gebedsontbijten in het Kurhaus.

Op de 2<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> zondag ochtenden hebben we persoonlijke gebedsoefeningen gehouden.

Op de 1<sup>ste</sup> en 3<sup>de</sup> zaterdag ochtenden van de maand waren er de bidstonden voor geheel Israël.

Op de woensdagochtenden en laatste donderdagavond van de maand het gebed voor de stad Rotterdam.

### **Bijzondere bijeenkomsten**

Een van de kerngroep leden heeft in een eigen initiatief een geslaagde flashmop "Amazing grace" met doedelzakspelers en al georganiseerd op het plein voor de Markthal bij de Blaak.

De zondagmiddag met Stephen Burke bepaalde ons eens te meer op het geestelijk, mentaal en fysiek voorbereiden op de moeilijke tijden die naderen en hoe je klaar kunt staan om anderen te helpen.

We mochten dit jaar bouwen aan de onderlinge vriendschappen en die met onze Joodse naasten, dat stemt tot dankbaarheid en vertrouwen dat Hij ons in het nieuwe jaar 2020-2021 verder zal leiden.

### **Tentoonstellingen in de loop van 2020**

Op 25 maart waren we van plan 75 jaar bevrijding te gedenken met een lezing en de opening van een tentoonstelling "**De roos die nooit bloeide.**" Daarin worden de onderwerpen "Onderduiken" en "Aliyah toelicht naar aanleiding van het "Dagboek van een onderduikster" Rose Jacobs en haar zus Edith. Edith emigreerde na de oorlog naar Israël. De voorbereidingen waren praktisch rond, samen met enkele mannenbroeders, die wilden helpen bij het klussen, hebben we een schitterende tentoonstelling in de achtertuin opzet. Met de getroffen Corona-maatregelen moesten we de opening ruim twee maanden uitstellen (tot rond het Pinksterfeest – Shavuot).

Met een andere groep zijn we een tentoonstelling aan het doordenken over de kernboodschap van Elim in het licht van de profetieën en de actualiteit. Naar aanleiding van wat de profeet Habakkuk zegt in Hab.2:4 "**... de rechtvaardige zal uit zijn (volhardend) geloof leven**" in een tijd waarin de volkeren allen op de proef worden gesteld vanwege hun hoogmoedig vertrouwen op eigen kracht.

Bewoners van het Noordereiland hebben het initiatief genomen (nu verplaatst naar eind 2020) om 35 Stolpersteinen te plaatsen op de adressen waar vóór en tijdens de WOII joden gewoond hebben, maar die in de periode 1940-1945 vermoord zijn. Ds. Rottenberg een getuigende Messias belijdende jood gaf toen leiding aan Elim maar werd door de Duitsers naar Mauthausen afgevoerd en daar vermoord. Hij woonde toen in den Haag zodat voor hem geen Stolperstein gelegd zal worden. Wij zullen hem gedenken in een tentoonstelling en lezingen over "het verhaal van Elim".

### **Financiën**

Uit het financieel jaarverslag 2019 kunt u opmaken dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Dat stemt tot dankbaarheid. Uw niet aflatende betrokkenheid is een vrucht van verootmoediging.

Wanneer wij tot zegen mogen zijn is dat uiteraard niet zonder biddende te volharden in de strijd.

Daarbij hebben we als stichting invulling willen geven aan een Bijbels principe om de tienden van al onze inkomsten te geven (zelfs de priesters die leefden van de eerstelingen en de tienden van anderen gaven tienden aan de hogepriester en het huis van de HEERE, Nehemia 10:38).

Het bestuur van stichting Hart voor Rotterdam heeft met het kernteam besloten onze tienden over het jaar 2019 te geven aan **st. Arava 4 Life**, zie <https://www.arava4life.net/> zie 1 Kron.29: 10-18 en 2 Corinthiërs 9: 6 *Wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.* Davids gebed is dat die gezindheid om je vrijwillig te geven voor altijd in hun harten zou zijn. Amen!

Met hartelijke vriendengroet, sjaloom

Namens het bestuur en het kernteam,

Robert Berns