

## Jaarverslag kledinghulp 2018

Het was een arbeidsintensief jaar, waarin we samen met 20 vrijwilligers weer veel sorteerwerk hebben verzet. Dit vindt plaats op dinsdag, woensdag en donderdag. Wat we verwerkt hebben:

8x een lading voor Nachamu Nachamu Ami (verder N.N.A.) waarvan ongeveer 1000 witte dozen met gesorteerde kleding, 300 bananendozen met gedragen schoeisel, knuffels, speelgoed, babykleding, en veel dozen incontinentiematerialen. Tevens huishoudelijke winkelwaren, die in 4 verschillende kringloopwinkels in NL worden verkocht. En waarvan de opbrengst gebruikt wordt om de hoge transportkosten naar o.a. Israël te betalen. Verder veel witte grote zakken gevuld met o.a. winterjassen, linnengoed, en veel gebreide- en gehaakte babydekens voor Pro- Life. Ruim 300 kg. uitgesorteerde kleding, waaruit blijkt dat we te veel afgedragen- en oude kleding ontvingen. We richten ons vooral op mooie, hele en schone kleding. Alle soorten kleding is welkom. Het liefst dus gewassen, gestreken of nieuw. Tevens waren er ook een flink aantal losse spullen bij, zoals kinderwagens, bedjes, maxicosi's, buggy's, huishoudelijke materialen, rolstoelkleding, vloerkleed, magnetron, bruidsjurken, en verschillende soorten medische middelen. En veel incontinentie materialen, waar men heel blij mee is.

We hebben weer veel samen gewerkt met Ruchama, een depot in Krimpen aan den IJssel. Ook een gift van € 100,- ontvangen, waar voor we catheters hebben gekocht.

Er zijn wat wisselingen geweest wat medewerkers betreft. Een paar mensen zijn door verschillende omstandigheden gestopt, maar er hebben zich ook weer 3 nieuwe dames aangemeld. Daar zijn we erg blij mee. Ook zijn we erg dankbaar voor alle hulp die we ontvingen bij het laden van de N.N.A. bus. Het blijft een intensieve klus, maar ook wel heel leuk om te doen. Inmiddels zijn er heel wat brei- en haakclubs die het hele jaar door meewerken met een prachtig resultaat in de mooiste kinder- en babykleding, dekentjes, sokken e.d. ( mutsen en sjaals liever niet meer). Fantastisch, dank jullie wel! Ook de smiley's van mevr. v.d. Mede hebben het nodige geld opgebracht om bij te dragen aan de transportkosten. Er zijn ruim 60 depots in Nederland die mee werken in verzamelen en sorteren. Alle info hierover via [www.Nachamu.org](http://www.Nachamu.org)

Enkele samengevatte Elim-berichten: Op 7 januari hadden we een gezellige nieuwjaars-bijeenkomst in Elim, onder het genot van een high tea. Op 27 mei was er een Vriendendag en op 30 september hadden we een gezellige middag met elkaar. Er was een rondvaart in Schiedam georganiseerd en daarna was er een goede bijeenkomst bij een gast gezin in Schiedam. Alle sorteerdere en sorteersters waren aanwezig en ze werden bedankt voor hun trouwe inzet en medewerking. Vele medewerkers, allen vrijwilligers, komen van plaatsen buiten Rotterdam. En ieders bijdrage wordt daar door nog meer gewaardeerd. In aandacht, zorg, reistijd en goede samenwerking!

Kledinghulp is voor Gods volk en allen die onze hulp zo nodig hebben. Door voortdurende intensieve en goede communicatieve samenwerking en deze praktische hulp komen we tot zo'n groot resultaat. Samenwerking met vele particuliere gevers, mensen die kleding komen brengen, (we halen ook zonnodig) organisaties en kerken. We zijn iedereen hier zeer dankbaar voor.

Zo bouwen we samen aan eenheid tussen Jood en niet Jood. En geven we God de Vader alle eer. Hij die dit alles mogelijk maakte en ons de gezondheid en kansen gaf.

Onze website: [www.elimhuisvangebed.nl](http://www.elimhuisvangebed.nl) geeft regelmatig informatie over alle activiteiten in Elim, waar onder het maandelijkse rooster van onze sorteer-medewerkers.

M.E.M.H.