



ELIM

Huis van Gebed

Gedenk de Komende



met "DIT PASCHA"

Op vrijdagavond 30 maart vieren we de Pesach met een Seder-maaltijd zoals we in het evangelie van Johannes 11-17 uitgebreid kunnen lezen. Voorwaar geen detail voor hen die geloven dat Jeshua is de Komende, de "Afikoman", de van de Vader gezondene. De Messias zei: Ik heb zeer begeerd "dit Pascha" met jullie te vieren. Waarom? En tot wie spreekt Jeshua: "Doe dit tot Mijn gedachtenis". Gedenken is meer dan het in herinnering brengen, het is een met geloof opnieuw beleven, omdat je deel aan hebt aan het vernieuwde Verbond dat Hij zo instelde. Hierboven zie je een traditionele Seder-schotel. Maar wat is daarbij het verhaal, de Haggadah? De Exodus, de uittocht uit het slavenhuis van de afgoden van Egypte. Maar dat er een eigentijdse Exodus plaats vindt uit het land van het Noorden en uit alle landen ontgaat u hopelijk niet, Jeremia 16:14-16.



Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?

Wil je de Seder-maaltijd meemaken zodat je een volgende keer dat ook aan huis kunt doen, dan moet je je opgeven bij **Robert Berns**.

ELIM zorgt voor de ingrediënten van de Seder-schotel. Voor de bijbehorende maaltijd dragen we met elkaar zorg. Geef daarom s.v.p. ook door of je een salade, groente, vis of vlees, soep of dessert, frisdrank of wijn mee neemt. **Ineke Venema** zal de keuken coördineren. Wie vrijdagmiddag mee wil helpen de "feest-tafel" in orde te maken, geeft even een berichtje. Inlopen vanaf 17.45 uur. Aanvang SEDER om 18.30 tot ca. 21.30u.

ELIM Huis van Gebed

Website: www.elimhuisvangebed.nl
 Adres: Tulpstraat 11 Rotterdam
 3071VR Noordereiland

Contact: Robert Berns
 E-mail: robert@elimhuisvangebed.nl
 Telefoon: 06-40002059 of 010-4553745



