

De boodschap van ds. J.A.M. Rottenberg in Elim

Een [korte levensbeschrijving](#) over ds. Rottenberg vindt je onder deze link. Daarin klinkt door welke gedegen opleiding hij zowel in het Chassidische Jodendom en de christelijke theologie heeft genoten. Op jonge leeftijd dacht hij al kritisch en zelfstandig na, vrij van traditie en leringen van mensen was de openbaring van de heilige Schrift zijn kompas. In zijn tijd heeft hij evenals zijn mentor Joseph Zalman het gesprek met Joodse broeders openhartigheid gezocht en die koers houden wij aan.



[Een sprekend voorbeeld hoe ds. Rottenberg een gesprek voerde met zijn Joodse broeders.](#)



De boodschap van Elim in onze tijd.

