

Nieuwsbrief familie Frankenhuis



Sjalom! Hier is weer een nieuwsbrief van ons.

In deze nieuwsbrief geven we weer een update van ons gezin, vertellen we hoe het hier in het land gaat nu het oorlog is en tot slot een overzicht van de hulp die we in 2023 hebben mogen geven aan de jonge moeders met hun baby's.

Bedankt!

Allereerst willen we jullie persoonlijk van harte bedanken voor jullie hulp aan ons gezin. We zijn er superblij mee en heel dankbaar voor. Het maakt ons stil. Echt superlief!

Ons gezin.

Ezra, onze oudste zoon is met de laatste loodjes van zijn diensttijd bezig; hij is aan het aftellen, het zit er voor hem bijna op. Hij moet nog tot 17 januari 2024. Daarna gaat hij een versnelde sportstudie doen van 2 maanden in Netanya. Wilt u voor hem bidden dat hij onderdak vindt voor die 2 maanden. Als hij deze studie heeft afgerond, kan hij direct aan de slag omdat hij al veel ervaring heeft opgedaan in het leger. Hiermee wil hij zich inzetten in de maatschappij en het vast ontzettend goed bij hem. Hij vindt het vak geweldig en geniet ervan om met mensen bezig te zijn.

Shannon onze oudste dochter is momenteel mijn vervanger als lifeguard. Ze gaat dit werk tot eind mei 2024 doen en DV begin ik per 1 juni 2024 weer met werken. Shannon is bijna klaar met haar studie voor fitnessinstruitor. Ze is nog steeds samen met haar vriendje; inmiddels alweer bijna 3,5 jaar. Ze zijn erg serieus. Doordeweeks is hij in Tel Aviv waar hij studeert en in de weekenden komt hij thuis bij zijn ouders. Zo kunnen hij en Shannon elkaar elk weekend weer zien.

Nieuwsbrief familie Frankenhuis

Tziyona en Sro'el doen het goed op school en genieten ervan. Sro'el speelt en voetbalt veel met het broertje van Shannon's vriendje en Sro'el speelt ook veel met zijn broertjes Zephaniah en Micha. Tziyona brengt de avonden vaak door met twee vriendinnen en heeft zo nu en dan een bijbaantje om wat zakcentjes te verdienen. Momenteel vindt ze haken heel leuk; ze haakt hele leuke dingen, zoals poesjes, egeltjes, kikkers.. echt superleuk. Omdat ze het zo mooi deed wilden vriendinnen en andere meisjes de poesjes van haar kopen en ze heeft er al wat verkocht. Het is een heerlijk creatief meisje.

Zephaniah en Micha hebben het als broers heerlijk samen. Ze kunnen het super met elkaar vinden en doen veel dingen samen. Ze lopen samen naar en van school. Zephaniah zit in groep 4 en Micha in groep 3. Zephaniah vindt het erg leuk om als grote broer voor Micha te zorgen. Hij gaat op school goed vooruit maar heeft nog steeds wel een taalachterstand. Daar wordt met hem aan gewerkt. Micha daarentegen gaat het wat makkelijker af met leren. Ze vullen elkaar heel goed aan.

Luca Joshua is nog onze jongste; een heerlijk kind van 1 jaar en 10 maanden. Hij houdt van lekker eten, heeft een zeer goed fijne en grove motorisch en ook taal gaat hem goed af. Hij begrijpt al veel en zegt zelfs in het Engels al "I love you". Dat is toch prachtig?!

Simon had eind oktober al een uitkering aangevraagd nadat zijn seizoenswerk als lifeguard bij het zwembad was afgelopen, maar deze werd niet geaccepteerd. Hij mocht pas per 1 december een uitkering aanvragen en pas over 2,5 week krijgt hij de bevestiging daarvan. Daarna duurt het nog zo'n twee weken voordat er geld wordt uitgekeerd, namelijk 65% van het salaris. Bovendien zullen ze in de eerste maand erg weinig uitkeren. Simon is ondertussen wel aan het solliciteren maar het schiet nog niet op en dat is heel jammer en frustrerend voor hem. Hij zou zo graag een vaste baan willen met stabiliteit. Willen jullie hiervoor bidden?

Ik zit zelf ook nog in de wacht. Zoals jullie konden lezen in de vorige nieuwsbrief mocht ik mijn werk niet meer uitvoeren vanwege mijn zwangerschap. Volgens de arbo-arts omdat dat te riskant is. Ik zou daarom recht hebben op een speciale zwangerschapsverlofuitkering. Maar ook ik zit nog steeds in de molen en heb nog geen geld gezien. Er wordt steeds weer om andere documenten gevraagd, net als ik denk dat alles in orde is. Ik heb nu wel de bevestiging dat de uitkering rond is, en zal 65% van mijn salaris ontvangen. Dat gaat pas in rond 20 of 25 december, dus hopelijk krijg ik dan mijn geld. Simon en ik hebben nu beiden vanaf half oktober geen inkomsten gehad. Dat is best pittig!!! Wij willen u hartelijk bedanken voor de financiële ondersteuning die we mochten ontvangen: superlief! We zijn er stil van geworden en waarderen het enorm!

Mijn ouders zouden rond 15 oktober naar Israël komen met Transavia, maar vanwege de oorlog vloog Transavia niet meer naar Israël. Het was erg teleurstellend dat mijn ouders niet konden komen. Ik had contact met lieve mensen hier in Sapir die vroegen waarom mijn ouders niet gewoon met ELAL kwamen? Deze maatschappij vliegt gewoon bijna dagelijks en waar wij wonen is het relatief rustig. We hebben dit advies opgevolgd en mijn ouders zijn hier van 19 november tot met 10 december geweest. Het is heel jammer dat ze nu weer weg zijn, maar we hopen ze weer gauw terug te zien met de bevalling in februari.

Nieuwsbrief familie Frankenhuis

Met mijn zwangerschap gaat het goed, ik heb nog 10 weken te gaan tot de uitgerekende datum. Het gaat alweer snel en ik voel me goed.

Israël is nog steeds in oorlog maar de beveiliging bij de hoofdingangen van de dorpen is weer afgeschaft. Ook de hekken naar de woestijn zijn weer geopend sinds 12 december. Als de dreiging weer toeneemt, zullen er weer maatregelen worden getroffen.

Wij hebben er sinds 7 oktober niet veel van meegekregen. Hier is het eigenlijk al de tijd rustig gebleven. Natuurlijk leven we wel ontzettend mee; er zijn soldaten omgekomen die we uit de omgeving kennen. Heel triest. Wij waren en zijn voor velen een toevluchtsoord en bieden opvang aan de mensen van de kibboetsen nabij Gaza en uit het Noorden.

Het werk van de stichting

Wij mochten in 2023 hulp maar liefs 24 jonge moeders en gezinnen en hun kinderen helpen. Dat is echt geweldig!

Een kleine samenvatting van onze manier van hulpverlening:

Wij werken namens onze stichting **Arava 4 life** en wij doen dit werk al sinds 2011. Het is pro-life werk waarin we jonge alleenstaande moeders en gezinnen helpen die aan de rand van de samenleving staan en het heel moeilijk hebben. Ze zien bijna geen manier meer om hun baby op te laten groeien. Wij ondersteunen hen met babyvoeding en luiers en daarmee zijn we voor hen een belangrijke bemoediging.

Eerst hielpen wij door luiers en babyvoeding te kopen maar naarmate wij meer jonge moeders en gezinnen gingen helpen, werd het lastig om genoeg spullen in te slaan bij de drogisterij. Die had vaak niet genoeg voorraad en lege schappen. Daarom werken we sinds ongeveer 2 jaar met giftcards. Moeders die hulp nodig hebben krijgen een giftcard met daarop een geldbedrag dat ze alleen mogen besteden aan spullen voor hun baby. Een moeder kan met deze card geen andere dingen kopen dan spullen voor de baby. Elke moeder krijgt één keer per maand zo'n giftcard. Wij helpen een jonge moeder of gezin waar een baby is van geboorte t/m een jaar. Als de situatie bijvoorbeeld na een jaar nog steeds erg moeilijk is, helpen wij nog een paar maanden verder tot maximaal anderhalf jaar.

Hiermee zijn we voor hen een enorme steun. Wij geven hulp in Eilat, Dimona-Zuid, Dimona-Noord en Arad, dus in het zuidelijkste gedeelte van Israël. Eerst hielpen we alleen in Eilat, daarna kwam Dimona-Zuid erbij en sinds 2 jaar helpen we ook in Dimona Noord en Arad. We ervaren het als rijke zegening en zien geweldige ontwikkelingen.

Dit jaar hadden wij iets minder budget te besteden waardoor we minder hulp konden geven. Toch zijn we ontzettend dankbaar en blij dat wij 24 jonge moeders en gezinnen hebben kunnen helpen dankzij jullie steun. Dat is echt geweldig!

Namens alle jonge moeders en gezinnen willen we jullie super bedanken. Ze zijn onwijs dankbaar voor jullie hulp en zouden niet weten wat ze zonder jullie steun moesten doen.

Nieuwsbrief familie Frankenhuis

Hieronder een overzicht van de alleenstaande moeders en jonge gezinnen die we hebben mogen helpen. Van een aantal van hen heb ik een foto, maar niet van iedereen.

1 Moeder Oriah 1

2 Moeder Oriah 2

3 Moeder Elianah

4 Moeder Mayaan

5 Moeder Dimo'ah

6 Moeder Natalie

7 moeder Shamira

8 Dochtertje Mayaan

9 Dochtertje Sapir



10 Dochtertje van Nieshiah



11 Dochtertje Mirna



12 Dochtertje Hajalah



13 Zoontje Nataliah



14 Zoontje Matan trotse vader en zoon



15 Dochtertje Chaniet



Nieuwsbrief familie Frankenhuis

16 Dochtertje van Liz



17. Zoontje Daninoe



18 Moeder Ela

19 Moeder Sarit

20 Moeder Natali

21 Moeder Liah

22 Moeder Hadas

23 Moeder Mayaan 2

24 Moeder Judit

**Gezegende feestdagen en vooral
Gods rijke en onmisbare zegen
toegebeden voor het komende jaar
2024!**

Wij hopen dat u ons ook mee wilt nemen in gebeden en steun voor het komende jaar.

Nieuwsbrief familie Frankenhuis

Help onze stichting!

Het mooie werk dat wij met onze stichting mogen doen, is alleen mogelijk doordat u ons financieel helpt en doordat u ons gedenkt in uw gebeden. Bezoek ook onze website www.arava4life.net. Uw giften kunt u ook in 2023 overmaken op het rekeningnummer van Stichting Arava4Life (met ANBI-status, dus belasting aftrekbaar):
Stichting: Arava4Life
IBAN: NL 65 RABO 0342 4248 90.

Help ons persoonlijk!

We waarderen het als u ons gezin persoonlijk ook wilt ondersteunen zodat wij het werk kunnen blijven doen.
Een gift aan ons gezin is niet voor de belasting aftrekbaar. Wij krijgen echter geen vergoeding of salaris voor het werk dat we doen. We moeten als gezin rondkomen en in deze tijd is het niet gemakkelijk, maar willen ook graag doorgaan met dit werk omdat we al voor zoveel mensen tot zegen mochten zijn. We hopen dan ook dat u ons financieel wilt helpen in 2023.
U kunt een gift overmaken op
IBAN :NL 61 Rabo 0334 7834 96.
t.n.v. Simon & Henny Frankenhuis.

