

**Shalom en zegen voor u, dierbare broeders en zusters.**

De staat Israël is nu aan het einde van het begin van hoofdoorlog (deze term is misschien niet helemaal duidelijk). De hoofdfase van de militaire operatie ligt nog voor ons.

Het volk Israël verliest helaas zonen en dochters, als onderdeel van het overleven in het land Israël, als een natie die is begonnen terug te keren naar zijn thuisland, zoals beloofd door de Schepper van Hemel en Aarde. Niet alles is gemakkelijk, en er gebeuren deze dagen veel wonderen te midden van deze verschrikkelijke veldslagen.

Van tijd tot tijd zullen we u om specifieke, gerichte gebeden vragen, omdat alles in de handen van de hemel ligt, en gebeden tot onze Vader in de hemel de sleutel tot antwoorden zijn.

Gerichte gebedsverzoeken;

Bid alstublieft voor de 24 kinderen die in Gaza zijn ontvoerd. (Er zijn aanwijzingen dat ze uit hun huizen in Israël zijn ontvoerd, en toen ze vertrokken, leefden ze nog, maar het is nu niet duidelijk of ze nog leven.)

1. Eitan ben Bat Sheva.
2. Ariël Ben Shiri.
3. Kafir ben Shiri.
4. Abigail Bat Smadar.
5. Ella Bat Maayan.
6. Dafna Bat Maayan.
7. Sahar Bat Hadas.
8. Erez ben Hadas.
9. Ofri Bat Hagar.
10. Neve Ben Adi
11. Yahel Gani Bat Adi.
12. Noam Bat Sharon.
13. Aviv Bat Doron.
14. Raz Bat Doron.
15. Emma Bat Sharon.

16. Julie Bat Sharon.
17. Amelia Bat Daniël.
18. Ohad Ben Keren.
19. Yuval Ben Hagar.
20. Uria Ben Hagar.
21. Amit Ben Tal.
22. Gal Ben Hanan.

- Bid voor al hun families, sommige bevinden zich in Gaza en sommige zijn vermist (volgens sommige rapporten werden de ouders gescheiden van hun kinderen en zelfs de ouders werden van elkaar gescheiden).
- Bid voor de 96 kinderen die wees zijn geworden door de moord op een van hun ouders voor hun ogen.
- Bid voor de twintig kinderen die door hun beide ouders wees zijn geworden toen de ouders werden vermoord. De meeste moeders werden verkracht voordat ze hen in het bijzijn van de kinderen afslachtten.
- Bid voor de moedige soldaten die in de Gazastrook vechten – een moeilijke en zware oorlog – voor hun veilige terugkeer naar huis en naar hun families.
- Bid voor de soldaten die vechten aan de Libanese grens.
- Bid voor de soldaten voor wie Sabra zorgt voor warm en smakelijk eten en hen een beetje thuisgevoel, kleding en andere dingen geeft, voordat ze de komende dagen de strijd aangaan.
- Bid voor de evacuatie van burgers uit hun huizen als gevolg van de oorlog en bombardementen (burgers uit het noorden en het Gaza-gebied).
- Bid voor de burgers in het noorden van het land die besloten hebben in hun huizen te blijven.
- Bid voor ons Sabra, dat we kunnen voldoen aan de verzoeken en behoeften van de soldaten op verschillende gebieden, zoals: kleding, jassen en andere uitrusting die de soldaten nodig hebben. En ook voor de uitrusting en voorraden voor burgers in schuilplaatsen
- Bid voor ons die actief zijn in Sabra, die de klok rond werken (we zullen de activiteiten van Sabra later gedetailleerd beschrijven).

Mogen de zegeningen van de Allerhoogste op u, uw gezin en uw gemeente rusten.

**U bent de God die wonderen verricht; U toont Uw macht onder de volkeren. Psalm 77:14**

Uit het land Sion en de stad Jeruzalem  
Uw broer in geloof, Mordechai ben Jaakov.