



UPDATE 19

Het leger blijft hard vechten tegen een vijand die geen grenzen kent aan het kwaad dat het toebrengt.

We moeten het begin van deze oorlog (07.10.23) in gedachten houden.

Het volk Israël lijdt al vele jaren onder de handen van deze nieuwe nazi-vijand. Wij herinneren ons hoe de vijand van tijd tot tijd raketten op de bevolkte gebieden heeft afgevuurd.

Naarmate de oorlog voortduurt, wordt steeds meer van de diepte van het kwaad onthuld, de tunnels die zijn gebouwd, en deze nazi-terroristen gebruiken hun eigen vrouwen en kinderen als menselijk schild en schieten vanuit de bevolkte gebieden.

Dezelfde terroristen exploiteren ook de humanitaire vrachtwagens met voedsel en medicijnen. Ze nemen de vrachtwagens over en verkopen ze voor veel geld aan de mensen die hulp nodig hebben.

Alles wat aan de mensen in Gaza toebehoort, wordt door de terroristen op brute wijze uit de huizen gehaald en alleen teruggegeven in ruil voor geld en andere 'dingen'.

De IDF gaat van huis tot huis om terroristen op te pakken, zodat aan vrouwen en kinderen geen schade wordt toegebracht. Hierbij raken bijna dagelijks soldaten gewond. Veel van de gewonden en doden in het leger zijn officieren en commandanten. Zo is het in de IDF, eerst de commandanten, daarna de soldaten. (Trouwens, er hangt op de officiers- en commandantenopleiding een groot bord met de tekst: "Laat elke moeder weten dat ze het lot van haar zoon aan waardige commandanten heeft toevertrouwd").

In deze veldslagen komen veel heldendaden aan het licht, en in de ogen van velen in Israël en van gelovigen van over de hele wereld zien zij de soldaten als de Makkabeeën van onze generatie.

De afgelopen jaren lijkt het leger in Israël verzwakt te zijn. Jongeren hebben geen interesse in Joodse afkomst en wortels. De vijand schiet op nederzettingen en op burgers en gedraagt zich als een criminele organisatie, hij eist afpersingsgeld en als hij dat niet krijgt, wordt er op de bevolking geschoten.

De verschrikkelijke ramp van 7 oktober heeft het volk Israël wakker geschud en het beseft nu dat het niet mogelijk is om met deze terroristen, soldaten van de duivel, te praten. Het volk Israël voelt zich gedwongen om voor zijn bestaan te vechten.

Om voor Gods woord te strijden en Zijn belofte te vervullen, net zoals Jozua, de zoon van Nun, vocht en net zoals de Makkabeeën dat deden. Het herinnert ons eraan dat de vijand van het volk Israël de vijand is van de God van Israël (Psalm 83:1-5).

Jongeren, volwassenen, vrouwen en kinderen verlaten hun huizen voor deze oorlog terwijl ze weten dat het mogelijk is dat ze niet veilig naar hun families zullen terugkeren. Ze vechten voor het volk Israël.

Velen van u kennen het volk Israël, sommigen van hen zijn seculier en sommigen behouden het geloof in de God van Israël. Deze oorlog verenigt iedereen. Hoe ontroerend is het om soldaten te zien bidden: "Hoor Israël" voordat ze ten strijde trekken, en om soldaten tijdens Chanoeeka een Chanoeeka-kaars op het slagveld te zien aansteken en een zegen uitspreken.

Veel soldaten hebben warme kleding, tenten en andere benodigdheden nodig. We bidden dat we de kans krijgen om hen te helpen.

De terroristen zijn begonnen te vechten met een 'nieuwe' methode. Ze vechten terwijl ze burgerkleding dragen en op het laatste moment, als ze beseffen dat de IDF al dichtbij is, gooien ze hun wapens weg en tonen zichzelf als onschuldige burgers.

We willen de burgers niet vergeten die na het begin van de oorlog uit hun huizen werden geëvacueerd en over heel Israël werden verspreid. De vraag is: wanneer kunnen de bewoners weer naar hun huizen terugkeren? Het is absoluut duidelijk dat zij niet naar hun huizen kunnen terugkeren totdat de vijand voor eens en voor altijd volledig is uitgeroeid, zodat ze hun kinderen kunnen opvoeden zonder angst voor raketbeschietingen en sirenes die de kinderen bang maken.

Wat betreft de andere bedreigingen, zoals de grens met Libanon, Judea en Samaria, en het nieuwe front dat zich heeft geopend vanuit de richting van Jemen, zullen we volgende week gedetailleerd updaten, inclusief enkele heroïsche verhalen van onze soldaten.

Moge de zegeningen van de Allerhoogste op u, uw gezin en uw gemeenschap rusten.

"...Wees sterk en moedig, wees niet bang en verlies de vastberadenheid niet, want HASHEM, uw God, is met u waar u ook heen gaat..." (Jozua 1:9)

Uit het land Sion en de stad Jeruzalem

Uw broeder in geloof

Mordechai ben Jaakov

