



De bijzondere geschiedenis van Elim

Tussen 1901 en 1940 was er in de Tulpstraat op het Noordereiland te Rotterdam een Joods zendingshuis, opgericht door Joseph Zalmann, een Turkse Jood die tot geloof in Jezus was gekomen.

Tussen 1885 en 1918 reisden er namelijk miljoenen landverhuizers uit Noord- en Oost-Europa o.a. via de Rotterdamse haven via de Holland-Amerika lijn naar Amerika.

Onder die landverhuizers in Rotterdam waren circa 1 miljoen Joden die de verschrikkelijke Jodenvervolgingen in hun land waren ontvlucht. Van die Joden zijn er tussen 1901 en 1918 ruim 200.000 (!) te gast geweest in Elim aan de Tulpstraat.

Daar kregen de veelal berooide Joden voedsel, kleding, medicijnen en werd Jesaja 53 (de profetie over de Messias) gelezen en besproken. Vele Joden namen het geloof in de Messias Jezus in hun hart mee naar Amerika.

Er is een spannend boek over de geschiedenis van het vroegere Elim geschreven door de weduwe van Joseph Zalmann. Dit is digitaal verkrijgbaar in Elim.

Uw betrokkenheid en ondersteuning

Elim is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, die niet verbonden is aan een specifieke denominatie, kerkelijke gemeente of andere organisatie. Elim functioneert dankzij vrijwilligers en giften van particulieren.

Wilt u overwegen of u de hulpverlening vanuit Elim, huis van gebed en de diverse activiteiten, studies, bidstonden e.a. structureel maandelijks zou willen steunen of met een eenmalige gift?

U kunt een machtigingsformulier aanvragen of uw giften doneren op IBAN NL05 INGB 0004 2746 23 ten name van Stichting Hart voor Rotterdam onder vermelding van 'Bestemd voor Elim'.

Of wilt u zich met daden inzetten? Meld u zich dan aan via email of een berichtje via het contactformulier op de website.

Contact

Adres: Tulpstraat 11,
3071 VR Rotterdam
(Noordereiland)

Openbaar vervoer:
Buslijnen 32 en 47,
halte Koninginnebrug.

Overigens is het vrij parkeren in de wijk.

Telefoon: 010-4553745

E-mail: hartvoor@elimhuisvangebed.nl

Website: www.elimhuisvangebed.nl



‘Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.’

Jesaja 56:7



ELIM

Huis van Gebed

- Verootmoediging en herstel
- Bidstonden
- Praktische hulp/kledinghulp aan Gods volk Israël
- Cursus Hebreeuws leren lezen
- Gespreks- en studieavonden
- Bijbelse feesten



Prioriteiten in Elim

- Dat wij ons verootmoedigen zodat het Lichaam van de Messias Jezus weer in kracht hersteld zal worden.
- Dat wij bidden dat velen tot geloof in de Messias zullen komen, in onder andere Rotterdam en omstreken en in Israël.
- Dat wij ons inzetten voor hulp aan armen in Israël. Die inzet wordt een priesterlijk dienstbetoon genoemd door Gods genade in ons bewerkt. Hiermee geven we blijk van de eenheid tussen Jood en niet-Jood in de Messias Jezus en belijden wij in gehoorzaamheid het evangelie van de Messias van heel Israël.
- Dat wij de volheid van Gods onderwijzing weer gaan ontdekken en in de praktijk brengen.

Activiteiten

Verootmoediging en voorbede

Elim Huis van Gebed, is een “Huis van Verootmoediging en Voorbede”. Op verootmoediging zal God altijd herstel geven (2 Kronieken 7:14 en 33:12-13). Aan de hand van de Bijbel willen we leren om ons te vernederen en te verootmoedigen en hoe we dat in het leven van alle dag, hier en nu kunnen toepassen. Wanneer wij ons gezamenlijk verootmoedigen en ons hart voor Hem uitspreken, zal God het herstel geven dat de gemeente van de Messias in deze tijd zo dringend nodig heeft.

Bidstonden

Elim organiseert verschillende bidstonden:

- Israël-bidstond
- Stadsgebed Rotterdam ('s zaterdags)
- Woensdagochtendgebed (eveneens voor Rotterdam)
- Bidstond voor het ongebooren leven
- Verootmoedigingsgebed Rotterdam e.o.

Kledinghulp

Sinds 2007 verlenen we praktische hulp op verschillende manieren. Dit gebeurt voor de armen en hulpbehoevenden onder het Joodse volk in Nederland, Israël en Oost Europa. Hierin werken we samen met de Stichting Nachamu Nachamu Ami, wat staat voor ‘Troost, troost mijn volk’ (Jesaja 40:1). Door deze woorden weten wij ons geroepen om het doel van naastenliefde te realiseren in de vorm van onder andere praktische hulp.



Aanmelding

Wil je aan de bidstonden, activiteiten of vieringen meedoen? Of wil je kleding aanleveren? Meld dit dan via de website of telefonisch.

Studies

Studies binnen Elim zijn erop gericht om vaster gehecht te raken aan onze geestelijke wortels. Om van daaruit te groeien in de priesterlijke bediening die we hebben als gemeente van het Nieuwe Verbond. We proberen meer te begrijpen van Gods plannen in deze tijd met zijn gemeente die uit Jood en niet-Jood bestaat. In de eerste plaats door Zijn onderwijzing te nemen zoals die is.

• Bijbels Hebreeuws – Alef-Tav

In deze basiscursus leer je in 10 lessen voldoende om de woorden in de Hebreeuwse bijbel te kunnen lezen, compleet met de belangrijkste grammatica.

• Leesoefeningen bijbels Hebreeuws

In deze cursus wordt je vaardiger in het lezen van de bijbelse grondtekst. Bijvoorbeeld de Psalmen. Daarbij luisteren we ook naar vele teksten op muziek.

• Bijbelse feesten – studies

Omdat we veel kunnen leren van het aanspouwelijk onderwijs van de bijbelse feesten (dat ook vaak heel smakelijk is!) willen we ondersteuning bieden bij het begrijpen van deze feesten en bij het vieren ervan.

• Bijbelse feesten – vieringen

De bijbelse feesten vier je met elkaar. Naast de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten zoals die o.a. in Leviticus 23 genoemd worden, zijn dat o.a. de Nieuwe Maansdagen aan het begin van elke nieuwe maand.

• Sprekers uit Israël

Regelmatig zijn er boeiende sprekers uit Israël. Houd de agenda op de website in de gaten om te zien wanneer er weer iemand komt. Of beluister de geluidsopnamen van eerdere lezingen.

• Boekbesprekingen

Bij voldoende belangstelling bespreken we boeken over onderwerpen zoals ‘Het geheimenis van het Evangelie’, ‘Jesaja 53 verklaard’ en ‘De najaarsfeesten’.