

Elim Huis van Gebed – Jaarverslag over 2021

Welke “bouwstenen” maakte 2021 anders dan de voorafgaande jaren?

- * Studies over het boek Openbaring en over de Bijbelse feesten hebben we ondanks de beperkingen o.a. met behulp van Teams – digitaal vorm kunnen geven.
- * Het kernteam komt nu regelmatig op zondagmorgen samen om in de bres te staan en luisterend te zoeken hoe ons te verootmoedigen en wat Zijn wil voor ons in deze tijd is.
- * Het nieuwe folder (ook in het Engels) legt uit wat de kernboodschap van Elim is. De komst van de Messias en Zijn koninkrijk, dat Zijn naam Israël is en daarom alle gelovigen verenigt.
- * Opnieuw zijn we gestart met het leren zingen van psalmverzen in het Hebreeuws.
- * We hebben ons voorbereid op het geven van studies over wat de HEERE werkt in onze dagen en hoe je mee kunt werken, dat men over het maken van Alijah gaat nadenken.

De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israëls verdrevenen. Psalm 147:2

- * Het sorteren van kleding heeft onverstoort plaatsgevonden door trouwe vrijwilligsters. Soms valt er iemand uit (door verhuizing, ziekte, overlijden) of komt er iemand bij. Nachamu Nachamu Ami heeft containers met kleding in Israël en naar de Oekraïne kunnen brengen. Vele armen waren zo dankbaar dat er aan hen gedacht werd.
- * Het voornemen om met “Ontmoeten op de sabbat” door te gaan is zegenrijk gebleken.
- * Uiteraard hebben we aandacht besteed aan Gods feestdagen Pesach, Shavuot, Jom Hakippurim, Sukkoth en andere feesten die in de Bijbel genoemd zijn: Purim en Chanoeeka.
- * Op Rosh Chodesh – begin van de nieuwe maand bespraken we, aan de hand van het boek Nehemia, de betekenis van één van de poorten van Jeruzalem en wat herstel verdient.

Gij ziet dat Jeruzalem woest is, en haar poorten met vuur verbrand zijn; komt, en laat ons Jeruzalems muur opbouwen. Nehemia 2:17

Met de diverse tentoonstellingen tonen we wat sinds 1818 door onze voorgangers als erfenis is nagelaten. Op hun schouders bouwen we verder aan de eenheid tussen degenen die zich aan de HEERE en het eeuwige verbond toevoegden. (Jesaja 56 en Jeremia 50:3) Met Kelvin Crombie is het contact hernieuwd en konden we relevante informatie aandragen voor zijn nieuwe boek over de Nederlandse Joden die in Jesjoea de Messias geloven en door de Nazi's zijn omgebracht. Één van hen Johannes Rottenberg gaf in die tijd leiding aan Elim.

Mijn huis zal een gebedshuis heten voor alle volken. Markus 11:17, Jesaja 56:7

- * De gebedstijden voor “geheel Israël” op de zaterdagochtend verdiepen zich gaandeweg.
- * De voorbeden voor de stad Rotterdam – verdient versterking.
- * Met rabbijn Shmuel Katz was er een gespreksavond over hoe Jood en niet-Jood zich samen kunnen verootmoedigen. In Schiedam heeft op ons advies rabbijn Vorst de gevelsteen van de voormalige synagoge op die plaats onthuld.

Als de HEERE het huis niet bouwt tevergeefs werken de bouwlieden daar aan. Psalm 127:1

- * De geestelijke, psychische en materiële situatie in Israël is deels vergelijkbaar met wat we in Nederland aantreffen. De financiële steun aan de familie Frankenhuis was met de medische voorschriften en sociale beperkingen zoals de lockdowns meer dan welkom.
- * We ontvingen van een gemeente een substantiële gift voor diverse activiteiten in Elim. Daarnaast zijn er trouwe gevers zodat het werk en getuigenis doorgang kan blijven vinden.

Laat u als levende stenen inzetten in de opbouw van de éne woonstede Gods in de geest

- * We hebben met enkele andere organisaties een goede samenwerking en afstemming.
- * Uiteraard vormen we één van de bouwstenen in het geheel van de geloofsgemeenschap van de Messias Jesjoea, de Natzarener.
- * In het bestuur hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden. Elke maand komen we bij elkaar om met de kernteamleden de geestelijke en de praktische zaken door te spreken.
- * We zijn dankbaar dat we de genade ontvingen om dit geloofswerk te kunnen doen.

Het bestuur van Elim-Huis van Gebed

Chris van Driel

Sheila Pont

Robert Berns