



Oldenburg, **4 mei 1925** – Berg en Dal, **2 oktober 1944**

2-10-1944 te Berg en Dal overleden

Rose zat eerst met het gezin van haar oom ondergedoken in een groot herenhuis in Nijmegen terwijl haar ouders, Edith en Bert onderdak vonden in het nabijgelegen Beek en Martin, haar tweeling broer, bij burens in Den Bosch. In drie schoolschriften hield Rose van 30 augustus 1942 tot 1 oktober 1944 een dagboek bij. De schriften hebben 53 jaar bij haar zus Edith in de kast gelegen. In 1999 heeft zij ze laten uitgeven onder de titel: **Rose Jakobs, De roos die nooit bloeide, Dagboek van een onderduikster, 1942-1944**, Edith Samuel-Jakobs ed. (Amsterdam 1999).

Jakobs, Rose (1925-1944)



Op [deze website](#) kun je naar een korte toelichting luisteren m.b.t. het dagboek van Rose Jakobs.

Het dagboek is [nog verkrijgbaar](#).



Expositie – buiten in de tuin

