

Deze expositie gaat over ds. Rottenberg. Hij heeft van 1911-1914 in Elim in de Tulpstraat op het Noordereiland gewoond. Van 1929 tot 1938 was hij Algemeen Directeur van Elim. Als Messiasbelijdende dominee kwam hij ook tijdens de oorlog op voor zijn volk en het evangelie. Daarom werd hij door de Nazi's gevangen gezet o.a. in het Oranjehotel, naar Mauthausen overgebracht en is daar eind 1942 vermoord. Tijdens de oorlog woonde hij niet op het Noordereiland maar in den Haag. Daardoor kan er voor hem hier geen Stolpersteine gelegd worden. Toch willen we zijn leven en werk, nu 75 jaar na de bevrijding op deze plaats, met een tentoonstelling herdenken. Daarbij besteden we apart aandacht aan Zijn boodschap voor Jood en niet-Jood.



Ds. Johannes Alter Mendel Rottenberg

[Het boekje bij de tentoonstelling over ds. Rottenberg.](#)

